

## Nieuws van de LeesTippers !



Jeugd@Bieb

Afgelopen maandag zijn we met de LeesTippers naar de 15<sup>e</sup> verjaardag van de jeugdbieb in Oss geweest.

Er was een middagprogramma in elkaar gezet, waarbij wij ook een deel zouden invullen.

We werden door niemand minder dan Tako Rietveld geïnterviewd.

Nou dat was wel heel bijzonder, een beetje 'het rode loper gevoel'.

De vragen die hij stelde hadden betrekking op ons werk als

LeesTipper, maar ook over hoe volwassenen het lezen voor kinderen aantrekkelijk kunnen maken.

En .....hoe zal de bibliotheek er in de toekomst uitzien?

Nou daar hadden de kinderen wel hun ideeën over. Open en eerlijk!

Het was een prachtige ervaring voor ons.



En hier zitten we dan, op het podium met Tako Rietveld!

In onderstaande link ziet u een kleine impressie van de middag, waarin ook wij even te zien zijn. <https://t.co/BFmwtAOffb>

En dan nu wat korte ervaringen van de LeesTippers zelf:

*Ik heb genoten, was wel spannend. Tako stelde goede vragen. Het was een supermiddag!*

*Ik vond het interview het allerleukst, maar wel een beetje spannend voor al die mensen. Maar de hele middag was echt geweldig!*

*“Ik vond het leuk dat we gevraagd waren om naar de verjaardag van Jeugdbieb te komen. Eigenlijk was ik helemaal niet zenuwachtig. Het was heel leuk om Taco in het echt te zien en dat hij ons ging interviewen.”*

*Je zit niet vaak voor in een theater. Je kon van alles bestellen, ongelooflijk. Ik voelde me net een popster die van alles mocht.*

*15-2-2015 de 15 verjaardag van jeugdbieb was gaaf en het interview met Taco Rietveld was echt leuk #fun #leuk. En de bitterballen waren lekker. Maar aan het einde gingen we met ze allen friet eten. En toen was het klaar  
#jeugdbieb #cool #fun*

*Echt vet de dag van 13:30 gingen we weg naar Jeugdbieb en waren om 19:00 weer thuis.*

*Niet iedereen maakt het mee dat je dan gewoon op een site komt te staan en ik vond het super leuk om op het feestje te zijn!!!! Ik vond het wel super spannend om voor dat publiek te zitten!!*

*Het was speciaal dat Tako er was en dat jeugdbieb 15 jaar was!  
Ik vond het super super super super leuk en ook een klein beetje spannend omdat we voor heel veel mensen moesten praten!  
Ik voelde me super goed blij opgewonden en hieper omdat het gewoon een super leuke dag was.*



Uitwisseling van handtekeningen.  
Jaja, Tako wilde ook graag de onze!

Tot slot nog een link naar een leuk stukje over ons door Hennie (redactrice en onze contactpersoon van de jeugdbieb) geplaatst op de website van HKA, het bedrijf waar de jeugdbieb onder valt.

<http://bicat.com/17-nieuws/309-jeugdbieb-nl-stimuleert-het-lezen>